

בקרוּב ינהיג את ישראל המשיח שנמצא בתל אביב: אם תרצו ואם לא! התשובה לתכנון של איראן לתקוף את ישראל בנשק אטומי: מלכות ה' מלך העולם דרך משיח בן דויד עבדו!

ובתקשורת ציפייה למשיח! יצעק בכל יום בקול רם, וחשוב שיצעק עם ילדיו ("מפי עוללים וינקים יסדף עז למען צורריה, להשפית אויב ומתנקם" - תהלים ח', ג) יצעק צעקות לאלוקים בשדה או בבית הכנסת בנוסח:
"ה' מלך העולם!"

אנא שלח משיח בן דויד מיד וברחמים!!

ינהג באשתו בכבוד כמלכה! יעזור לבעלי חיים עוזבים! יעזור לחלש, יעזור לעולים חדשים שמגיעים לארץ מכל מדינות תבל: במיוחד לעולים שבאים בלי אמצעים ממדינות חבר העמים! בתורה יש איסור לוותר על אף שעל משטחי ארץ ישראל השלמה: גם לפי שולחן ערוך, וגם לפי דברי הרבי מלובאביץ'! האחרונים אמרו שכדי להביא את המשיח, צריך לערוך כינוסים עם צעקות ולבקשו, וגם להרבות בקריאת תהילים. ישנה קבוצת נשים ליצינות, שהולכות אחר אישה כלומניקית שנמצאת ליד הכינרת וצועקת וואי! וואי! אוי! אוי!... האישה מהגליל לקחה רק את החצי ממה שדרשו האחרונים (קריאת התהילים), אבל, היא זרקה את הדרישה החשובה לכינוסי משיח עם צעקות למשיח - והמירה אותם בקריאת תהילים באופן היסטרי ואובססיבי. יש אנשים עניים בכסף... יש אנשים עניים בחוכמה ובידע, כמו האישה הזו, שנמנית על אלו חסרי הידע והחוכמה. יש האומרים "עשינו עסק" ויש האומרים: "עשינו חצי עסק"...

חובה על יהודי חו"ל לשוב לישראל: אנטישמיות אלימה תרים ראש ממניעים של שנאת זרים, וממניעים של שנאה עצמית. כמו שנשיא אוקראינה היהודי זלנסקי, השווה את השואה הנוראה שהייתה ליהודי אירופה, למתרחש בארצו כיום. נאזמו היה נאום אנטישמי ממניעים של שנאה עצמית. סוף דבר! עשו את הנאמר לעיל ומיד, כדי שלא תבואו כבר בקרוב בטענות כי החמצתם את הגאולה המופלאה: השערים נסגרים, ורכבת הגאולה עוזבת את הרציף!

**הרב המקובל יצחק כדורי זצ"ל
הכריז כבר לפני 17 שנים:
המשיח נמצא ופועל בישראל!!**

המשיח נמצא בתל אביב ופועל מתל אביב להביא את מלכות השם, במקום המלכות הנוכחית של "בית הוועד יהיה לזנות"!
הו, הא! מי זה בא: הנה מלך המשיח בא!!

ישראל ומדינות העולם יעברו בקרוב אירועים קשים, שיביאו את אזרחי המדינות לצעוק בקול רם לאלוקים: לבקש את מלכותו דרך המשיח!

ירושלים תעבור רעידת אדמה קשה, אבל הכותל יישאר שלם, אבן על אבן!

אירועים דרמטיים בפתח בישראל ובעולם: לקראת גילוי מלך המשיח!!

הרבי מלובאביץ' אמר שצריך לפרסם ציפייה למשיח בעיתונות ובתקשורת, הפרסום הזה יזרז את הגאולה!
היו כאלה שביקרו אצלו, כולל סלבריטאים - שגם מהם הוא חזר ודרש שיפרסמו ציפייה למשיח בעיתונים... אבל מה שהצדיק מסר להם, נכנס באוזן שמאל ויצא באוזן ימין... חבל על אותם סלבריטאים, שאחר כך הסתבמו: בפלילים!...

**מה יעשה אדם כדי שיינצל מהבלי
המשיח הקרובים?!**

מה יעשה אדם כדי לזכות לחיות בתקופה הנפלאה של מלכות השם דרך המשיח: תקופה מדהימה שבה ירד בקרוב משמים בית המקדש השלישי, בהמשך תתחיל תחיית המתים, תקופה שבה יזכה האדם לחיי נצח! בעולם בלי מחלות! בלי מלחמות! בלי דיכאונות וחרדות! ועם צדק לחלש!
הרוצה להינצל מהאירועים הקשים ערב הגאולה הנוכחית:

יתחיל מיד לשמור מצוות תורת משה! יפרסם בעיתונים



הרב שלום דובנר



הרבי"צ שניאורסון

<http://v871.com>



הרב יצחק כדורי



הרמב"ם